



Jaarverslag 2023 van de Bardo Bedside Singers

In 2023 hebben we heel wat afgezongen met elkaar:

- 41 keer in Bardo aan het bed
- 9 keer niet gezongen, geen mensen in huis die wilden
- 2 keer niet gezongen in verband met zingen in herdenkingsbijeenkomst in de week

De top 10 van 2023 van liederen die we aan het bed gezongen hebben:

1. Durme	32 keer
2. Harbour	21 keer
3. Dobru noc	19 keer
4. Tibie Payom	18 keer
5. De noche	15 keer
6. Evening Rise	13 keer
7. Sweet and Low en Noyana	10 keer
8. Nada te turbe	9 keer
9. Ich fahr dahin	8 keer
10. Circle of love	7 keer

In totaal hebben we 21 keer gezongen buiten het “gewone” zingen aan het bed.

Het begon in januari met de prachtige uitvaartdienst voor mevrouw Van Veen. We zongen in de Remonstrantse Kerk in Haarlem, en aan het graf in Driehuis. De kist was rondom met bloemen versierd. Wij stonden aan het hoofdeind van de kist bij het graf, en zongen Durme, wat de omstanders ontroerde.

In december hebben we in uitvaartcentrum Sterrenheuvel gezongen, tijdens de uitvaart van Joke, door vier Bedside Singers

Twee keer hebben we gezongen in Badhoevedorp, ter gelegenheid van de zalving van een demente mevrouw. Eén keer een week voor haar zalving, en één keer in de kapel vlak na de zalving.

We hebben daar ook gezongen met een viertal Bedside Singers in het kader van Nederland Doet. Een 104-jarige dame hebben we – in haar kamer die tropisch warm was gestookt – blij kunnen maken met onder andere Hannes loopt op klompen en Op de grote, stille heide. Een demente mevrouw zat helemaal te stralen, en ook andere mensen deden we een plezier met ons zingen.

Een delegatie heeft gezongen in het Thamerhuis, een klein Hospice in De Kwakel. Om eens te laten horen wat Bedside Singers doen.

We hebben drie keer in een kerkdienst gezongen:

1. Tijdens een mis in “onze eigen” Johannes de Doperkerk
2. Tijdens een kerkdienst in de Lichtkring
3. En een keer in verpleeghuis Bornholm tijdens een dienst.

In het Brandpunt hebben we meegewerkt aan een informatiemiddag over Bardo. Er waren niet heel veel mensen, maar ons zingen werd zeer op prijs gesteld!

In Bardo hebben we drie keer gezongen, en in het Zomerpark twee keer, bij herdenkingsbijeenkomsten. En we mochten zingen in de herdenkingsdienst in de Marktpleinkerkerk.

Een hoogtepunt was dat we in de zomer in Heliomare voor onze lieve Patricia mochten zingen, die daar aan haar laatste revalidatiedagen bezig was! Het raakte ons allemaal diep, en voor het eerst in ruim een jaar waren we als Bardo Bedside Singers weer compleet! Een gedenkwaardig moment, waarvan wij allemaal buitengewoon hebben genoten!!

Samen met het Bardokoor en hebben we bij het MH-17 monument gezongen. Helaas was buiten ons om de datum niet goed in de krant gezet. Het was een heel waardevolle bijeenkomst. Volgend jaar zullen we op een later tijdstip zingen, en we merkten dat we best wat meer liederen kunnen zingen.

In december zongen we tijdens de Cirkel van Licht, in de binnentuin van Bardo. Een mooie, “warme” bijeenkomst, ondanks dat het buiten koud was. We werden na afloop verwend met erwtensoep en glühwein! En op 24 december hebben we samen met het Bardokoor kerstliederen gezongen op de gangen en in de huiskamer in Bardo.

Natuurlijk zijn we reuzeblij dat Marjolijn en Frans als nieuwe zangers erbij zijn gekomen!

We kunnen terugkijken op een prachtig jaar!